

HET RECHT OM TE WERKEN

Naar aanleiding van een oproep van de lokale basisschool stelt de 81-jarige Frans zich kandidaat om kinderen met leesproblemen extra ondersteuning aan te bieden. Hij wordt vriendelijk afgewimpeld met het argument dat hij omwille van zijn leeftijd niet kan worden opgenomen in de verzekeringspolis. Frans trekt dat in twijfel, doet navraag bij de schoolverzekering en wat blijkt? Het argument is volledig uit de lucht gegrepen.

Deze anekdote lezen we in het nieuwe boek 'Rebels' van Ann Peuteman. Twaalf 75-plussers getuigen hoe ze systematisch worden betutteld en genegeerd. Eén van de grootste ergernissen is het titanengevecht dat ze moeten leveren om te mogen werken als vrijwilliger of tegen betaling.

Het lijkt paradoxaal om over het recht op werk voor ouderen te spreken, terwijl we ooit hard hebben moeten strijden voor het recht op betaalde rust. Voor de meerderheid is de pensioentijd, zolang het allemaal wat meezit, een zegen. En toch, de pensioenleeftijd bereiken betekent onvermijdelijk ook dat je anders wordt behandeld, dat je soms vernederd of opzij gezet wordt, ook al blijf je dezelfde persoon.

Kijken we naar onze eigen VRT die zijn werknemers, zonder uitzondering, op de leeftijd van 65 aan de deur zet. Iconen als Martine Tanghe, Linda De Win, Frank Raes en Michel Wuyts werden bedankt voor hun diensten, enkel en alleen op basis van hun leeftijd. Ze waren nochtans monumenten, door de wol geverfde experten in hun domein en zeer gewaardeerd door het publiek. De bakken ervaring en goesting die ze nog hadden om verder te doen, moesten wijken voor een archaische en discriminerende regelgeving.

Welke boodschap stuurt de VRT hiermee de ether in? Door zulke uitmuntende mensen weg te sturen snijden ze niet alleen in hun eigen vel, ze laten ook een unieke kans liggen om als onderneming hun nek uit te steken voor meer diversiteit en non-(leeftijds)discriminatie.

En welke kans laat een schooldirectie voorbijgaan door de sollicitatie van Frans af te wimpelen? Jonge kinderen en ouderen die samenwerken aan hetzelfde doel, dat is toch een prachtig pedagogisch project?

Wij ouderen moeten het recht opeisen om het beste van onszelf te mogen geven, als volwaardig lid van de samenleving. We zijn niet zomaar pensioentrekkers maar ook werkers, steunpilaren voor jonge gezinnen, voor kwetsbare mensen en zoveel meer. Onze strijd tegen de discriminatie van ouderen is tegelijk een strijd voor de komende generaties die ook ooit oud zullen zijn.

Mieke