

# Het Verhaal Van P.

Luister

## “Ze noemden me vuile flikker”

Station  
's ochtends

"Ik had een vrije dag en was net met mijn vriend meegewandeld tot aan het station, waar hij de trein naar z'n werk in Brussel moest nemen. Bij het binnengaan van het station hadden we al enkele jongeren opgemerkt die 'vies' naar ons keken. Wanneer ik het station terug buiten stapte, zag ik dat het groepje er nog steeds stond en probeerde ik natuurlijk aan hun aandacht te ontsnappen. Tevergeefs, twee van hen kwamen naar me toe, spuwden in mijn richting en riepen 'vuile flikker' naar me. Ik werd echt bang en ben snel naar het terras van een café in de buurt gestapt waar veel mensen zaten. Kwestie van hen geen kans meer te geven ..."

## STADSBESTUUR MECHELEN

Huis van de Mechelaar  
Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen  
T 0800 20 800, [onthaal@mechelen.be](mailto:onthaal@mechelen.be)

Correspondentieadres  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen  
[stadsbestuur@mechelen.be](mailto:stadsbestuur@mechelen.be)