

Het Verhaal Van R.

Luister

“Hij kneep in mijn billen”

"Ik stond te wachten in het bushokje om de bus naar het station te nemen. Het was spitsuur en we stonden er dan ook met een hele groep mensen samen. Toen voelde ik plots dat er iemand achter me in mijn billen kneep. Eerst dacht ik nog dat het iets onschuldigs was... dat het een kindje was dat kattenkwaad aan 't uithalen was ofzo. Maar direct daarna voelde ik opnieuw een hand dat - nu steviger - in mijn billen kneep. Toen ik achteromkeek, zag ik een man vlak achter me staan. Hij lachte naar me alsof hij iets grappigs gedaan had. Ik liet hem met mijn blik duidelijk merken dit ik het niet kon appreciëren en ging ergens anders in de groep wachtenden staan."

STADSBESTUUR MECHELEN

Huis van de Mechelaar

Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen

T 0800 20 800, onthaal@mechelen.be

Correspondentieadres

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

stadsbestuur@mechelen.be