

# Start To Believe, Een Interlevensbeschouwelijk Parcours

Luister

Mechelen ziet diversiteit als een absolute troef! Onze stad kent een grote verscheidenheid aan **levensbeschouwingen en religies**: katholieken, vrijzinnigen, moslims, boeddhisten, protestanten, adventisten, baha'i...

Stad Mechelen zet actief in op **dialoog en ontmoeting**. We willen alle Mechelaars de kans geven om elkaar in een open en ongedwongen sfeer te ontmoeten.

Daarom ontwikkelden we het **project Start to Believe**. Deze ontspannende wandel – of fietsroute doorheen onze Dijlestad neemt je mee langs **11 levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen**.

Je wordt ondergedompeld in het verhaal van Marokkaanse islamitische gastarbeiders, je ontdekt waarom de boeddhistische tempel vooral Thaise vrouwen telt en waarmee vrijzinnig humanistische consulenten jou kunnen ondersteunen. En dat is nog maar een tipje van de sluier.

Een [gratis brochure](#) met stadsplannetje en achtergrondinfo begeleidt je langs deze inspirerende plaatsen. Je kan de brochure gratis bestellen via [diversiteit@mechelen.be](mailto:diversiteit@mechelen.be).

Indien je met je klas of je vereniging een bezoek wil brengen aan één van de levensbeschouwingen kan dat ook. Je neemt dan contact op met de verantwoordelijke van de betreffende levensbeschouwing. (p. 62 en 63 brochure)

Je kan fietsen huren bij het [fietspunt](#) aan de voorzijde van het station van Mechelen. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen gebruikmaken van een tandem of rolstoelfiets (enkel voor kinderen) bij ['t Atelier](#).



# 'Start to...believe'

een interlevensbeschouwelijk parcours



## Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? [Laat het ons weten.](#)

**STADSBESTUUR MECHELEN**

Huis van de Mechelaar

Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen  
T 0800 20 800, [onthaal@mechelen.be](mailto:onthaal@mechelen.be)

Correspondentieadres  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen  
[stadsbestuur@mechelen.be](mailto:stadsbestuur@mechelen.be)